

Wij nemen afscheid van:



Janneke Ellenkamp



\*15 augustus 1965    † 17 november 2014  
21 november 2014  
OC Losserhof

Janneke wordt binnengedragen door familie, Tijdens het binnendragen zingen we:

♪ **Dank u voor deze nieuwe morgen**

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,  
Dank U, o God, voor al wat leeft.  
Dank U voor wat ik niet verdiende,  
dat Gij mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,  
dank U voor ieder klein geluk.  
Dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,  
Dank U, dat ik nu weet daarvan.  
Dank U, o God, ik wil U danken,  
dat ik danken kan.

**Welkom**

**De paaskaars wordt aangestoken door  
Janneke haar moeder.**

Als teken dat licht sterker is dan de duisternis  
en de dood niet het laatste woord heeft.



## **We steken de kaarsen aan naast Janneke**

Door Geralda en Suzan

## **Ter herinnering aan Janneke haar vader ontsteken we een kaars**

Door: Suzan

♪ **We luisteren naar Pie Jesu gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber en gezongen door Jackie Evancho**

## **Openingsgebed**

### **Lichtjes van herinnering**

Herinneringen aan Janneke in tekst en licht op de zevenarmige kandelaar.

De kaarsen worden aangestoken door:

Annette, Sanne, Rianne, Priscilla, Marion, Ria en Linda

### ♪ **Wij zijn samen onderweg**

Wij zijn samen onderweg, alleluia

Wij zijn samen onderweg, alleluia

Met de sterren in de lucht, alleluia

Met de vogels op hun vlucht, alleluia

Met de zon, de maan, de zee, alleluia  
Heel de schepping wandelt mee, alleluia

Jezus is ons voorgegaan, alleluia  
Kwam al bij de Vader aan, alleluia

Maar al ging hij van ons heen, alleluia  
Toch liet hij ons niet alleen, alleluia

### **Lezing: De Heer is mijn herder + overweging**

#### **♪ De Heer is mijn Herder**

De Heer is mijn herder,  
'k heb al wat mij lust.  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn herder,  
Hij waakt voor mijn ziel.  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen.  
Hij schraagt m' als ik wankel.  
Hij draagt m' als ik viel.

De Heer is mijn herder,  
Hij zorgt ook voor mij.  
Hij weet hoe wij heten,  
zal ons niet vergeten.  
En als ik ga slapen,  
dan blijft Hij bij mij.



**De moeder van Janneke schrijft haar naam  
in het gedenkboek.**

♪ **Altijd is kortjakje ziek**

Altijd is kortjakje ziek.  
middenin de week maar zondag niet.  
Zondag gaat zij naar de kerk.  
Met een boek vol zilverwerk.  
Altijd is Kortjakje ziek.  
Middenin de week maar zondag niet.

**Gebed (van de moeder van Janneke)  
Gelezen door de Pastor**

**Een vlinder voor Janneke  
Opgehangen door Annette**

**Een slinger van handen als afscheidsgroet.  
Gedicht gelezen door Miranda**

Gelukkig is de mens,  
Die tot het einde



Handen mogen voelen die goed doen.  
De hand die met aandacht wast.  
De hand die met zorg aankleedt.  
De hand die met liefde kamt.  
De hand die met tact aanraakt.  
De hand die met het hart troost.

Géén mens kan leven  
Zonder die hand, die teder is, die behoedt,  
Die beschermt en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe  
Verlangt de mens naar die hand,  
Totdat  
Er die andere hand is,  
Die alle wonden geneest,  
Die alle pijn heelt,  
Die alle tranen wist.

Tot die tijd  
Kunnen onze handen een voorproef zijn  
Van “die handen”,  
En handen, voeten geven aan de liefde die onmisbaar is.  
(Marinus van den Berg)

## **Voorbeden**

♪ **We luisteren naar het Ave Maria**

**De bewoners en medewerkers van de Vlinderweg 17-19 leggen rozen op de kist van Janneke. Daarna zingen we in een kring rondom Janneke:**

**♪ Onze Vader**

Onze Vader in de hemel;	maak alles nieuw.
Geef Uw naam aan deze wereld;	maak alles nieuw.
Breng Uw koninkrijk tot leven;	maak alles nieuw.
Wees de hemel, wees de aarde;	maak alles nieuw

Geef het brood in onze dagen;	maak alles nieuw.
En vergeef ons onze schulden;	maak alles nieuw.
Laat ons ook elkaar vergeven;	Maak alles nieuw.
God verlos ons van het kwade;	maak alles nieuw.

**Lied om zegen**

♪ Raak mij, raak mij aan,  
Leg Uw hand op mij,  
Geef mij Uw zegen,  
Dan zal ik leven.

**Nadat iedereen de zaal heeft verlaten en een haag heeft gevormd wordt Janneke door familie uitgedragen.**